

TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm A

Ps. 69, 14c



Heer, ver-hoor mij om - dat Gij barm-har - tig zijt.

Psalm 69, 8-10. 14 en 17. 33-35



- 1 Om U heb ik iedere *smaad verdragen*,
al steeg mij het schaamrood naar het **gelaat**.
Een vreemdeling werd ik voor *mijn verwanten*,
mijn eigen broers kennen *mij niet meer*.
De zorg voor uw huis *heeft mij uitgeteerd*,
op mij kwam de hoon neer van hen *die U honen*.
- 2 Maar mijn gebed, Heer, richt *ik tot U*,
nu is de tijd van **genade**.
Verhoor mij omdat *Gij barmhartig* zijt
en trouw in het *hulp verlenen*.
Verhoor mij, Heer, want mild *is uw zegen*,
sta mij met heel uw *barmhartigheid bij*.
- 3 Ziet toe, geringen, en *weest verheugd*,
schept moed, gij allen *die God* zoekt.
God luistert naar wat een arme *Hem vraagt*,
vergeet zijn *gevangenen niet*.
Laat heel de aarde *Hem prijzen*,
de zee en al *wat daar leeft*.