

# VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm A

Cf. Ps. 145, 1



Uw Naam wil ik ver-heer - lij - ken voor al - tijd, mijn



God en Ko-ning.

## Psalm 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14



- 1 U wil ik loven, mijn *God en Koning*,  
uw naam verheerlijken voor *altijd*.  
U wil ik prijzen *iedere dag*,  
uw naam verheerlijken voor *altijd*.
- 2 De Heer is vol *liefde en medelijden*,  
lankmoedig en zeer *goedgunstig*.  
De Heer is bezorgd om *iedere mens*,  
barmhartig voor al *wat Hij maakte*.
- 3 Uw werken zullen *U prijzen*, Heer,  
uw vromen zullen *U loven*.  
Zij roemen de glorie van uw *heerschappij*,  
uw *macht verkondigen* zij.
- 4 Waarachtig is God in *al zijn woorden*  
en heilig in al wat *Hij doet*.  
De Heer ondersteunt die dreigen *te vallen*,  
richt alwie gebukt *gaat weer op*.

Ofwel met *Alleluia* als antwoordvers.