

# VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm A

Ps. 112, 4a



De recht-vaar - di - ge is voor de vro - me een licht



in de nacht.

## Psalm 112, 4-5. 6-7. 8a en 9



- 1 Hij is voor de vrome een licht *in de nacht*,  
weldadig, barmhartig, **rechtvaardig**.  
Goed gaat het de man die *weggeeft en leent*,  
die eerlijk zijn zaken **behartigt**.
- 2 In eeuwigheid staat de rechtvaardige **sterk**,  
men blijft hem eeuwig **gedenken**.  
Voor slechte tijding is *hij niet bang*,  
hij blijft ongeschokt op de **Heer vertrouwen**.
- 3 Standvastig en zonder vrees *zet hij door*,  
met mildheid deelt hij aan **armen uit**.  
Hij zal zijn gerechtigheid *nooit verliezen*;  
zijn macht en zijn aanzien **vermeerderen steeds**.

Ofwel met *Alleluia* als antwoordvers.