

NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm A

Ps. 31, 3b



Wees mij een rots, Heer, waar ik vluch-ten kan.

Psalm 31, 2-3a. 3bc-4. 17 en 25



- 1 Bij U, Heer, zoek ik mijn **toevlucht**,
stel mij toch nimmer **teleur**.
Rechtvaardige God, **bevrijd** mij,
aanhoor mij en red mij met **spoed**.
- 2 Wees mij een rots *waar ik vluchten* kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan **toeven**.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn **vesting**,
uw Naam is mijn leider en **gids**.
- 3 Laat over uw dienaar uw *Aanschijn* **stralen**,
red mij door uw **genade**.
Schept moed en weest *onverschrokken*,
gij allen die hoopt op de **Heer**.