

DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm B

Ps. 146, 1



De Heer zal ik lo - ven mijn le - ven lang.

Psalm 146, 7. 8-9a. 9bc-10



- 1 De Heer doet altijd zijn *woord gestand*,
verdrukten verschaft *Hij recht*.
De Heer geeft brood *aan wie honger* heeft,
gevangenen geeft *Hij de vrijheid*.
- 2 De ogen van de blinden *opent de Heer*,
gebrokenen richt Hij *weer op*.
De Heer bemint *de rechtvaardigen*,
de Heer behoedt *de ontheemden*.
- 3 De Heer geeft wees en weduwe *steun*,
maar zondaars laat Hij *verdwalen*.
De Heer is koning *in eeuwigheid*,
uw God, Sion, heerst over *alle geslachten*.

Ofwel met *Alleluia* als antwoordvers.