

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm B

Ps. 33, 22



Geef ons, Heer, uw barm-har - tig-heid, zo - als wij op



U ver-trou-wen.

Psalm 33, 4-5. 18-19. 20 en 22



- 1 Oprecht is immers het woord *van de Heer*,
en al wat Hij doet is *betrouwbaar*.
Recht en gerechtigheid *heeft Hij lief*,
de aarde is vol *van zijn mildheid*.
- 2 Maar het is God die zijn dienaars *bewaakt*,
hen die op zijn *gunst vertrouwen*.
Dat Hij hen redden zal *van de dood*,
bij hongersnood *hen zal voeden*.
- 3 Daarom vertrouwt ons hart *op de Heer*,
is Hij ons een schild *en een helper*.
Geef ons dus, Heer, *uw barmhartigheid*,
zoals wij op *U vertrouwen*.