

TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm B

Ps. 146, 1



De Heer zal ik lo - ven mijn le - ven lang.

Psalm 146, 7. 8-9a. 9bc-10



- 1 De Heer doet altijd zijn *woord gestand*,
verdrukten verschaft Hij **recht**.
De Heer geeft brood *aan wie* **honger** heeft,
gevangenen geeft Hij *de* **vrijheid**.
- 2 De ogen van de blinden *opent de* **Heer**,
gebrokenen richt Hij *weer* **op**.
De Heer bemint *de* **rechtvaardigen**,
de Heer behoedt *de* **ontheemden**.
- 3 De Heer geeft wees en *weduwe* **steun**,
maar zondaars laat Hij *verdwalen*.
De Heer is *koning in* **eeuwigheid**,
uw God, Sion, heerst over *alle* **geslachten**.

Ofwel met *Alleluia* als antwoordvers.