

DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm B

Ps. 16, 1



Be-hoed mij, God, tot U neem ik mijn toe-vlucht.

Psalm 16, 5 en 8. 9-10. 11



- 1 De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk *uit de beker*,
Hij heeft mijn lot *in zijn hand*.
Steeds houd ik mijn ogen gericht *op de Heer*,
ik val niet, want *Hij staat naast* mij.
- 2 Daarom ben ik vrolijk en *blij van geest*,
daarom kan ik *rustig gaan slapen*.
Mijn ziel laat Gij niet aan het *dodenrijk over*,
Gij levert uw dienaar niet uit *aan het graf*.
- 3 Gij zult mij de weg van het leven *wijzen*
om heel mijn vreugde te vinden *bij U*,
bestendig geluk *aan uw zijde*.