

# NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm B

Ps. 81, 2a



Hul-digt de Heer, on - ze sterk - te.

## Psalm 81, 3-4. 5-6ab. 6c-8a. 10-11ab



- 1 Laat horen uw liederen, slaat *de cimbalen*,  
speelt op uw *citer en lier*.  
Laat schallen de hoorn op *nieuwe maan*;  
op volle maan, *onze feestdag*.
- 2 Zoals het voor *Israël vastgesteld* is,  
bevolen door *Jakobs God*.  
Zoals Hij het volk van *Jozef gebod*  
toen Hij ten strijde trok tegen *Egypte*.
- 3 Nu hoor ik een stem, die ik nooit *heb gehoord*:  
Ik heb u de last van uw *schouders genomen*.  
Uw handen lieten de *draagkorven staan*:  
gij hebt Mij geroepen, Ik heb *u bevrijd*.
- 4 Hoor dan, mijn volk, als *Ik u waarschuw*,  
*Israël, luister naar Mij!*  
Nooit mag er een *vreemde God zijn bij u*,  
aanbid geen goden uit *andere landen*.