

Donderdag of zondag na de heilige Drie-Eenheid

# HEILIG LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS

Hoogfeest

## Antwoordpsalm B

Ps. 116, 3



Ik hef de of - fer - be - ker, de Naam van de Heer



roep ik aan.

## Psalm 116, 12-13. 15 en 16c. 17-18



- 1 Hoe kan ik mijn *dank betuigen*  
voor al wat de Heer *mij gaf*?  
Ik hef de *offer*beker,  
de Naam van de Heer *roep ik aan*.
- 2 Want kostbaar is in de ogen *des Heren*  
het leven van wie Hem *vereert*.  
O Heer, ik *ben uw* dienaar,  
Gij hebt mijn boeien *geslaakt*.
- 3 Met offers wil ik *U loven*,  
de Naam van de Heer *roep ik aan*.  
Ik zal mijn geloften *volbrengen*  
waar heel zijn *volk het ziet*.

Ofwel met *Alleluia* als antwoordvers.