

# ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm C

Cf. Ps. 32, 5c



Gij hebt mijn zon - den ver - ge - ven.

## Psalm 32, 1-2. 5. 7 en 11



- 1 Gelukkig degene wiens fout *werd vergeven*,  
wiens zonde door God werd *bedekt*.  
Gelukkig de mens die geen schuld *heeft bij God*,  
wiens hart geen misdaad *verbergt*.
- 2 Toen heb ik mijn zonde beleden voor U,  
mijn schuld niet langer *ontkend*.  
Ik sprak: voor de Heer beken *ik mijn fout*;  
toen hebt Gij mijn zonde *vergeven*.
- 3 Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder *in nood*,  
Gij hult mij in voorspoed *en vreugde*.  
Weest blij in de Heer, *alle vromen*,  
verheugt u en jubelt, oprechten *van hart*.