

# DE RTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm C

Cf. Ps. 16, 5a



De Heer is mijn erf-deel.

## Psalm 16, 1-2a en 5. 7-8. 9-10. 11



- 1 Behoed mij, God, tot U neem *ik mijn toevlucht*;  
Gij zijt mijn Heer, *ik erken* het.  
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk *uit de beker*,  
Hij heeft mijn lot *in zijn hand*.
- 2 Ik dank de Heer die mij *altijd geleid* heeft,  
Hij spreekt ook des nachts *in mijn hart*.  
Steeds houd ik mijn ogen gericht *op de Heer*,  
ik val niet, want *Hij staat naast* mij.
- 3 Daarom ben ik vrolijk en *blij van geest*,  
daarom kan ik *rustig gaan slapen*.  
Mijn ziel laat Gij niet aan het *dodenrijk over*,  
Gij levert uw dienaar niet uit *aan het graf*.
- 4 Gij zult mij de weg van het leven *wijzen*  
om heel mijn vreugde te *vinden bij U*,  
bestendig geluk *aan uw zijde*.