

# VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm C (optie 2)

Ps. 19, 9a



Recht-ma - tig zijn de be - ve - len des He - ren, be -



vre - di - gend voor het ge - moed.

## Psalm 19, 8. 9. 10. 11



- 1 De wet van de Heer *is* **volkomen**,  
zij sterkt de onzekere **geest**.  
Zijn voorschriften *zijn* **betrouwbaar**,  
ontwetenden maken zij **wijs**.
- 2 Rechtmatig zijn al *zijn* **bevelen**,  
bevredigend voor het **gemoed**.  
Glashelder zijn *zijn* **geboden**,  
zij zijn een licht *voor* het **oog**.
- 3 Het woord van de Heer *is* **eerlijk**,  
het blijft in eeuwigheid **waar**.  
Zijn uitspraken *zijn* **waarachtig**,  
rechtvaardig in iedere **zaak**.
- 4 Gezocht meer dan goud *of* **juwelen**,  
welsmakend *als* **honingzeem**.  
Uw dienaar neemt *ze* **ter harte**,  
hij wordt er rijk *voor* **beloond**.