

# ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm C

Ps. 138, 3a



Wan-neer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord.

## Psalm 138, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8



- 1 U wil ik prijzen, Heer, uit *heel mijn hart*,  
omdat Gij naar mijn bidden hebt **geluisterd**.  
Ik zing voor U en *alle hemelmachten*  
en werp mij neer, gebogen naar *uw heiligdom*.
- 2 U prijs ik om uw goedheid *en uw trouw*,  
want uw belofte hebt Gij mateloos **vervuld**.  
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij *steeds verhoord*,  
Gij hebt mij altijd nieuwe moed **gegeven**.
- 3 Waarlijk verheven is de Heer, die let op *de geringe*,  
maar op de trotsen neerziet van **omhoog**.  
Te midden van gevaren houdt Gij *mij in leven*,  
Gij weert de woede van mijn vijand **af**.
- 4 Steeds is uw uitgestrekte *hand mijn redding*,  
de Heer voltooit voor mij al wat ik **onderneem**.  
Uw goedheid, Heer, blijft duren *zonder einde*;  
vergeet het maaksel van uw handen **niet!**