

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Antwoordpsalm C

Ps. 27, 1a



De Heer is mijn licht en mijn leids-man.

Psalm 27, 1. 7-8. 9abc. 13-14



- 1 De Heer is mijn licht *en mijn leidsman*,
wie *zou ik vrez*en?
De Heer is de schuts *van mijn leven*,
voor wie *zou ik bang* zijn?
- 2 Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende **stem**,
heb medelijden en wil *mij verho*ren.
Tot U spreekt mij hart, naar U zie ik **op**,
uw aanschijn, Heer, tracht *ik te zien*.
- 3 Wil uw gelaat niet verbergen voor **mij**,
verstoot mij, uw dienaar, niet *in uw gram*schap.
Want Gij zijt mijn helper, verjaag *mij dus niet*,
verlaat mij niet, God, *mijn verlosser*.
- 4 Ik reken er op nog *tijdens mijn leven*
de weldaden van de Heer *te ervaren*.
Zie uit naar de Heer en houd *dapper stand*,
wees moedig van hart en vertrouw *op de Heer*.