

DRIËËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm C

Ps. 90, 1



Gij, Heer, zijt steeds on - ze toe-vlucht ge-weest voor ie -



der ge-slacht op-nieuw.

Psalm 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 en 17



- 1 Wat sterfelijk is vergaat *weer tot stof*,
Gij zegt: keer terug, kind *van mensen!*
Voor U zijn duizend jaren één dag, als gisteren dat *al voorbij* is,
een uur van slaap in *de nacht*.
- 2 Ons leven breekt af als een droom *in de ochtend*,
kortstondig is het als gras op *het veld*.
Des morgens ontkiemt het *en schiet op*,
des avonds is het *verwelkt*.
- 3 Leer ons onze dagen naar waarde *te schatten*
en zo te komen tot wijsheid *van hart*.
Laat af, Heer, hoe *lang nog pijnigt* Gij ons?
Wees toch uw dienaars *genadig*.
- 4 Verleen ons van nu af uw *rijkste zegen*
en laat heel ons leven *gelukkig* zijn.
Uw zegen, Heer God, moge *over ons waken*,
bestuur onze handen bij al wat zij *doen*.