

# ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm C

Ps. 146, 1



De Heer zal ik lo - ven mijn le - ven lang.

## Psalm 146, 7. 8-9a. 9bc-10



- 1 De Heer doet altijd zijn *woord gestand*,  
verdrukten verschaft Hij **recht**.  
De Heer geeft brood *aan wie* **honger** heeft,  
gevangenen geeft Hij *de* **vrijheid**.
- 2 De ogen van de blinden *opent de* **Heer**,  
gebrokenen richt Hij *weer* **op**.  
De Heer bemint *de* **rechtvaardigen**,  
de Heer behoedt *de* **onthemden**.
- 3 De Heer geeft wees en weduwe **steun**,  
maar zondaars laat Hij *verdwalen*.  
De Heer is koning *in* **eeuwigheid**,  
uw God, Sion, heerst over *alle* **geslachten**.

Ofwel met *Alleluia* als antwoordvers.