

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Antwoordpsalm C

Ps. 80, 4



God van de heer-scha-ren, richt ons weer op; lach ons



weer toe en wij zul-len ge-red zijn.

Psalm 80, 2ac en 3b. 15-16. 18-19



- 1 Herder van Israël, *hoor ons aan*,
die troont op de Kerubs, *verschijn met luister*.
Werp uw macht *in de strijd*,
kom *om ons bij* te staan.
- 2 God van de heerscharen, keer *toch terug*,
zie neer uit de hemel en let op uw *wijngaard*.
Bescherm wat uw eigen hand *heeft geplant*,
het stekje dat Gij *hebt gekweekt*.
- 3 Laat uw hand op uw *gunsteling* rusten,
op het kind *dat Gij grootgebracht* hebt,
Nooit meer zullen wij U *verlaten*;
bewaart Gij ons *leven*, dan *prijzen* wij U.