

# VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm C

Cf. Ps. 71, 15ab



Mijn tong zal uw rechtvaardigheids-prijzen.

## Psalm 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab en 17



- 1 Tot U, Heer, neem *ik mijn toevlucht*,  
stel mij toch *nimmer teleur*.  
Gij zijt rechtvaardig, red *en bevrijd* mij,  
luister en kom mij *te hulp*.
- 2 Wees mij een vluchtoord, een veilige **plaats**;  
mijn rots en mijn burcht zijt Gij *altijd geweest*.  
Bevrijd mij, mijn God, uit de handen *der zondaars*,  
de vuist die mij wreed *omklemt*.
- 3 Want Gij, mijn God, Gij zijt *mijn verwachting*,  
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn *vroegste jeugd*.  
Vanaf de moederschoot steun *ik op U*,  
Gij waart mijn beschermer sinds mijn *geboorte*.
- 4 Ik zal uw rechtvaardigheid **prijzen**,  
uw bijstand de *hele dag*.  
Van jongsaf heb ik het *ondervonden*,  
en nu nog prijs ik *uw daden*.