

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm C

Ps. 138, 1c



Ik zing voor U en al - le he - mel-mach-ten.

Psalm 138, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8



- 1 U wil ik prijzen, Heer, uit *heel mijn hart*,
omdat Gij naar mijn bidden *hebt geluisterd*.
Ik zing voor U en *alle hemelmachten*,
en werp mij neer, gebogen *naar uw heiligdom*.
- 2 U prijs ik om uw goedheid *en uw trouw*,
want uw belofte hebt Gij *mateloos vervuld*.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij *steeds verhoord*,
Gij hebt mij altijd nieuwe *moed gegeven*.
- 3 U zullen alle koningen der *aarde eren*
wanneer zij horen wat Gij *tot hen zegt*.
Ook zij zullen de daden van de Heer *bezingen*:
ja waarlijk, machtig is de grootheid *van de Heer*.
- 4 Steeds is uw uitgestrekte *hand mijn redding*:
de Heer voltooit voor mij al wat ik *onderneem*.
Uw goedheid, Heer, blijft duren *zonder einde*;
vergeet het maaksel van uw *handen niet!*