

## VEERTIGDAGENTIJD

### Antwoordpsalm · vijfde zondag

Ps. 130, 7



De Heer is steeds barm-har - tig, zijn ge - na - de on -



be-perkt.

### Psalm 130, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8



- 1 Uit de diepte roep *ik*, **Heer**,  
luister *naar mijn stem*.  
Wil aandachtig **horen**  
naar *mijn smeekgebed*.
- 2 Als Gij zonden blijft **gedenken**,  
Heer, wie *houdt dan stand*?  
Maar bij U vind ik *vergeving*,  
daarom zoekt mijn hart *naar U*.
- 3 Op de Heer stel ik *mijn hoop*,  
op zijn *woord vertrouw* ik.  
Meer dan wachters naar *de ochtend*  
hunkert Israël *naar Hem*.
- 4 Want de Heer is steeds *barmhartig*,  
zijn genade *onbepert*.  
Hij zal Israël *verlossen*  
van zijn *ongerechtigheid*.