

VOOR HEILIGE MANNEN EN VROUWEN

Antwoordpsalm 3

Ps. 119, 12b



Leer mij, Heer, uw be-schik-kin - gen ken-nen.

Psalm 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14



- 1 Hoe houdt men van jongs af zijn weg *onbedorven*?
Door acht te slaan *op uw woord*.
- 2 Met heel mijn hart richt ik mij *tot U*:
laat mij niet afwijken van *uw geboden*.
- 3 Uw uitspraken berg ik diep in *mijn hart*
om niet tegen U *te misdoen*.
- 4 Gij zijt *lofwaardig*, Heer,
leer mij uw *beschikkingen kennen*.
- 5 Mijn lippen verkondigen *allerwegen*
wat door uw mond *is bepaald*.
- 6 Mijn vreugde vind ik in wat Gij *verordent*,
dat is mijn *rijkste bezit*.