

# MIS VOOR OVERLEDENEN

## Antwoordpsalm 10

Ps. 37, 39a



Het heil van de vro-men komt van de Heer.

## Psalm 103, 8 en 10. 13-14. 15-16. 17-18



- 1 De Heer is barmhartig en *welgezind*,  
lankmoedig en *goedertieren*.  
Hij handelt met ons niet zoals *wij verdienen*,  
vergelddt ons niet *onze schuld*.
- 2 Zozeer als een vader zijn kinderen *liefheeft*,  
zozeer heeft de Heer zijn dienaren *lief*.  
Hij weet toch waaruit Hij de mens *heeft gemaakt*,  
Hij denkt eraan dat *wij slechts stof* zijn.
- 3 De mens is als gras dat *spoedig verdort*,  
hij bloeit maar zo kort *als een veldbloem*.  
De storm strijkt erlangs *en hij is* er niet meer,  
er blijft geen spoor *van hem over*.
- 4 Maar Gods erbarmen blijft *altijd en eeuwig*,  
rechtvaardig is Hij voor geslacht *na geslacht*,  
Voor allen die trouw zijn verbond *onderhouden*,  
zich houden aan wat *Hij gebiedt*.