

# MIS VOOR OVERLEDENEN

## Antwoordpsalm 5

Ps. 27, 1a



De Heer is mijn licht en mijn leids-man.

## Psalm 27, 1. 4. 7 en 8b en 9a. 13-14



- 1 De Heer is mijn licht *en mijn leidsman*,  
wie *zou ik v*rezen?  
De Heer is de schuts *van mijn leven*,  
voor wie *zou ik b*ang zijn?
- 2 Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal *ik niet wensen*:  
dat ik in Gods huis mag wonen zolang *als ik leef*.  
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer *mag ervaren*,  
zijn tempel weer met eigen ogen *mag zien*.
- 4 Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende **stem**,  
heb medelijden en wil *mij ver*horen.  
Tot U spreekt mijn hart, naar U *zie ik op*,  
wil uw gelaat niet verbergen *voor mij*.
- 3 Ik reken er op nog *tijdens mijn leven*  
de weldaden van de Heer *te ervaren*.  
Zie uit naar de Heer en houd *dapper stand*,  
wees moedig van hart en vertrouw *op de Heer*.