

MIS VOOR OVERLEDENEN

Antwoordpsalm 6

Ps. 27, 13



Ik re - ken er op nog tij - dens mijn le - ven de



wel - da - den van de Heer te er - va - ren.

Psalm 27, 1. 4. 7 en 8b en 9a. 13-14



- 1 De Heer is mijn licht *en mijn leid*sman,
wie *zou ik vre*zen?
De Heer is de schuts *van mijn le*ven,
voor wie *zou ik bang* zijn?
- 2 Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal *ik niet w*ensen:
dat ik in Gods huis mag wonen *zolang als ik leef*.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer *mag erv*aren,
zijn tempel weer met eigen ogen *mag zie*n.
- 3 Wil luisteren, Heer, naar mijn *roepende stem*,
heb medelijden en wil *mij verho*ren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U *zie ik op*,
wil uw gelaat niet verbergen *voor mij*.
- 4 Ik reken er op nog *tijdens mijn le*ven
de weldaden van de Heer *te erv*aren.
Zie uit naar de Heer en houd *dapper stand*,
wees moedig van hart en vertrouw *op de Heer*.