

PAASWAKE

Antwoordpsalm na lezing 7 (optie 3)

Ps. 51, 12a



Schep in mij een zui - ver hart, mijn God.

Psalm 51, 12-13. 14-15. 18-19



- 1 Wend uw ogen af van *mijn gebreken*,
scheld mij al mijn *schulden kwijt*.
Wil mij niet verstoten *van uw Aanschijn*,
neem uw heilige Geest niet *van mij weg*.
- 2 Geef mij weer de weelde *van uw zegen*,
maak mij sterk in *edelmoedigheid*.
Dan zal ik de dwalenden uw *wegen leren*,
alle schuldigen terugvoeren *tot U*.
- 3 In geschenken hebt Gij *geen behagen*,
wat ik U ook *bied*, Gij *wilt* het niet.
Wat ik offer, God, is *mijn boetvaardigheid*,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij *niet af*.