

PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER

Antwoordpsalm ABC

Ps. 22, 2a



Mijn God, mijn God, waar-om ver-laet Gij mij?

Psalm 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24



- 1 Ze lachen met mij, allen *die mij zien*,
ze grijnzen en schudden met *het hoofd*.
Hij steunt toch op de Heer? Laat Die hem *dan bevrijden*,
laat Die hem redden, als Hij *hem bemindt*.
- 2 Een meute honden *jaagt mij op*,
een bende booswichten houdt mij *omsingeld*.
Mijn handen en voeten hebben zij *gewond*,
mijn beenderen kan ik *wel tellen*.
- 3 Nu delen zij mijn kleren *onderling*
en dobbelen om mijn *gewaad*.
Ach, Heer, houd U niet *ver van mij*,
mijn steun, kom haastig *om mij bij* te staan.
- 4 Uw Naam zal ik verheerlijken *onder mijn broeders*,
voor heel het volk uw lof *verkondigen*.
Gij, dienaars van de Heer, *verheerlijkt Hem*,
heel het geslacht van Jakob, *brengt Hem dank*.