

WITTE DONDERDAG

Avondmis

Antwoordspsalm

Cf. 1 Kor. 10, 16



De be - ker der ze - ge - ning geeft ge-meenschap met



het Bloed van Chris-tus.

Psalm 116, 12-13. 15-16bc. 17-18



- 1 Hoe kan ik mijn *dank betuigen*
voor al wat de Heer *mij gaf*?
Ik hef de *offerbeker*,
de Naam van de Heer roep ik **aan**.
- 2 Want kostbaar is in de ogen *des Heren*
het leven van wie Hem *vereert*.
O Heer, ik *ben uw dienaar*,
Gij hebt mijn boeien *geslaakt*.
- 3 Met offers zal ik *U loven*,
de Naam van de Heer roep ik **aan**.
Ik zal mijn geloften *volbrengen*
waar heel zijn volk *het ziet*.