

# EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

## Antwoordpsalm A

Cf. Ps. 51, 3a



Heer, ont - ferm U, wij heb - ben ge - zon - digd.

## Psalm 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 en 17



- 1 God, ontferm U over mij in uw *barm*hartigheid,  
delg mijn zondigheid in uw *er*barmen.  
Was mijn schuld volkomen *van mij af*,  
reinig mij van al *mijn zonden*.
- 2 Ik erken dat *ik misdre*ven heb,  
altijd heb ik mijn vergrijp *voor* ogen.  
Jegens U alleen heb *ik gezond*igd,  
wat U tegenstaat heb ik *gedaan*.
- 3 Schep in mij een zuiver *hart, mijn* God,  
geef mij weer een vastberaden *geest*.  
Wil mij niet verstoten *van uw Aans*chijn,  
neem uw heilige Geest niet van *mij weg*.
- 4 Geef mij weer de weelde *van uw zegen*,  
maak mij sterk in *edelmoed*igheid.  
Heer, maak Gij mijn lippen *los*,  
dat mijn mond uw lof *kan zingen*.