

# ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm A

Ps. 119, 97a



Hoe-zeer is uw wet mij lief, Heer.

## Psalm 119, 57 en 72. 76-77. 127-128. 129-130



- 1 Dit stel ik mij *altijd tot taak*, Heer,  
om trouw te zijn *aan uw woord*.  
De wet uit uw mond is *mij meer waard*  
dan schatten van *zilver of goud*.
- 2 Maar laat uw erbarmen mij *nu vertroosten*,  
zoals Gij uw dienaar eens *hebt beloofd*.  
Door uw barmhartigheid moge ik *leven*,  
omdat ik mijn vreugde vind *in uw wet*.
- 3 Maar ik begeer wat Gij *hebt geboden*  
boven het *fijnste goud*.  
Daarom heb ik uw bevelen *gekozen*,  
verwerp ik de wet *van het kwaad*.
- 4 Uitstekend is alles wat Gij *verordent*,  
daarom houdt mijn geest *daaraan vast*.  
De uitleg van uw woorden *geeft klaarheid*,  
schenkt wijsheid aan wie *onervaren* is.