

DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm A

Ps. 95, 8



Luis-tert he - den naar zijn stem: 'Weest niet hals-star - rig.'

Psalm 95, 1-2. 6-7. 8-9



- 1 Komt, laat ons de Heer met *gejubel* **begroeten**,
juichen wij toe de Rots *van ons* **heil**.
Laat ons verschijnen voor Hem *met een* **lofzang**,
Hem met *liederen* **eren**.
- 2 Komt, laat ons *aanbiddend ter* **aarde** vallen,
neerknielen voor Hem *die ons* **schiep**.
Hij is onze God en *wij zijn* **volk**,
Hij is de herder en *wij zijn* **kudde**.
- 3 Luister heden dan naar zijn **stem**:
weest niet halsstarrig als *eens in* **Meriba**,
zoals in Massa in *de* **woestijn**.
Waar uw vaders Mij *wilden* **tarten**
ofschoon zij uw daden hadden **gezien**.