

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm A

Ps. 25, 6a



Ge-denk uw barm - har - tig - heid, Heer.

Psalm 25, 4bc-5. 6-7. 8-9



- 1 Wijs mij uw *wegen*, **Heer**,
leer mij uw *paden* **kennen**.
Leid mij *volgens uw woord*,
want Gij zijt mijn God en *Verlosser*.
- 2 Op U stel ik *altijd mijn hoop*,
omdat ik vertrouw op uw **goedheid**.
Gedenk uw *barmhartigheid*, **Heer**,
uw altijd geschonken *ontferming*.
- 3 Herinner U niet het kwaad *van mijn jeugd*,
maar denk aan mij met *erbarmen*.
De Heer is goed *en rechtschapen*,
daarom wijst Hij zondaars *de weg*.