

EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Antwoordpsalm A



Heer, be-waar mijn hart in vre - de bij U.

Psalm 131, 1. 2. 3



- 1 Mijn hart is *niet hoogmoedig*, Heer,
mijn ogen kijken *niet verwaand*.
Ik streef ook niet naar *grote daden*
hoger *dan ik reiken* kan.
- 2 De stormen *zijn bedaard* in mij
en vredig *is mijn geest*.
Zoals een kind op *moeders schoot*,
zo veilig *voel ik mij*.
- 3 Zoek, Israël, uw toevlucht *bij de Heer*
van nu af *voor altijd*.