

6 Augustus

GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER

Feest

Antwoordpsalm

Ps. 97, 1a en 9a



De Heer is Ko-ning, heel de aar - de staat on - der



zijn macht.

Psalm 97, 1-2. 5-6. 9



- 1 De Heer is koning, de aarde *mag* **juichen**,
blij zijn de landen rondom *de* **zee**.
Donkere wolken vormen *zijn* **lijf**wacht,
recht en gerechtigheid dragen *zijn* **troon**.
- 2 Bergen smelten als was *voor de* **Heer**,
de heerser van heel *de* **wereld**.
De hemel verkondigt *zijn* **heiligheid**
en alle volken aanschouwen *zijn* **glorie**.
- 3 Want heel de aarde staat onder *uw* **macht**,
Gij zijt de hoogste *der* **goden**.