

# ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Antwoordpsalm B

Ps. 32, 7



Mijn toe-vlucht zijt Gij, mijn red - der in nood, Gij hult



mij in voorspoed en vreug-de.

## Psalm 32, 1-2. 5. 11



- 1 Gelukkig degene wiens fout *werd vergeven*,  
wiens zonde door God *werd bedekt*.  
Gelukkig de mens die geen schuld *heeft bij God*,  
wiens hart geen misdaad *verbergt*.
- 2 Toen heb ik mijn zonde beleden voor U,  
mijn schuld niet langer *ontkend*.  
Ik sprak: Voor de Heer beken *ik mijn fout*;  
toen hebt Gij mijn zonde *vergeven*.
- 3 Want talrijke rampen *treffen de zondaar*,  
maar God beschermt die *vertrouwen op Hem*.  
Weest blij in de Heer, *alle vromen*,  
verheugt u en jubelt, *oprechten van hart*.