

## VEERTIGDAGENTIJD

### Antwoordpsalm · eerste zondag

*Cf. Ps. 51, 3a*



Heer, ont - ferm U, wij heb - ben ge - zon - digd.

### Psalm 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 en 17



- 1 God, ontferm U over mij in *uw barmhartigheid*,  
delg mijn zondigheid in uw *erbarmen*.  
Was mijn schuld volkomen *van mij af*,  
reinig mij van al *mijn zonden*.
- 2 Ik erken dat *ik misdreven* heb,  
altijd heb ik mijn vergrijp *voor ogen*.  
Jegens U alleen heb *ik gezondigd*,  
wat U tegenstaat heb ik *gedaan*.
- 3 Schep in mij een zuiver *hart, mijn God*,  
geef mij weer een vastberaden *geest*.  
Wil mij niet verstoten *van uw Aanschijn*,  
neem uw heilige Geest niet van *mij weg*.
- 4 Geef mij weer de weelde *van uw zegen*,  
maak mij sterk in *edelmoedigheid*.  
Heer, maak Gij mijn lippen *los*,  
dat mijn mond uw lof *kan zingen*.