

# HUWELIJK

## Antwoordpsalm 1

Ps. 34, 9a



Let op en be-merkt hoe ge - na - dig de Heer is.

## Psalm 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11



- 1 De Heer zal ik prijzen **iedere dag**,  
zijn lof ligt mij steeds **op de lippen**.  
Mijn geest is fier op de gunst **van de Heer**,  
laat elk die het hoort **zich verheugen**.
- 2 Verheerlijkt de Heer te **zamen met mij**  
en laat ons eendrachtig zijn **Naam vereren**.  
Ik ging tot de Heer en Hij heeft **mij verhoord**,  
Hij heeft mij gered uit al **wat ik vreesde**.
- 3 Verlaat u op Hem, dan wordt **ge gelukkig**,  
want Hij stelt u **niet teleur**.  
Die roepen in nood, naar hen **luistert de Heer**  
en redt hen uit **hun ellende**.
- 4 De engel van God legt een schans **om hen heen**,  
om elk die God vreest **te beschermen**.  
Let op en bemerk hoe **genadig de Heer is**,  
gelukkig is hij die zijn heil **zoekt bij Hem**.