

HUWELIJK

Antwoordpsalm 3

Ps. 148, 13a



Looft de Naam van de Heer.

Psalm 148, 1-2. 3-4. 9-10. 11-13. 13c-14a



- 1 Looft de Heer vanuit de **hemel**,
looft Hem in *den hoge!*
Looft Hem, al zijn **engelens**charen,
looft Hem, *heel zijn* **leger**macht.
- 2 Zon en *maan*, **verheerlijkt** Hem,
prijst Hem, stralende **sterren**.
Looft Hem, *hoogste* **hemel**transen,
water dat *boven het* **uitspansel** staat.
- 3 Berggevaarten en *heuvels* **rondom**
bomen die vrucht draagt en hoge **ceders**.
Wilde beesten en *vee op het* **veld**,
kruipend en vliegend **gedierte**.
- 4 Vorsten der aarde en *al uw* **volken**,
heren en rechters in heel *het* **land**.
Jonge mannen en *jonge* **meisjes**,
grijsaards en kinderen, *allen* **bijeen**.
- 5 Laat hen nu prijzen de naam *van de* **Heer**,
want deze Naam is alleen **verheven**.
Roemrijk is Hij *boven aarde en* **hemel**,
roemvol maakte Hij *ook zijn* **volk**.