

29 Juni

HEILIGE PETRUS EN PAULUS

Hoogfeest

Antwoordpsalm · dagmis

Ps. 34, 5



De Heer heeft mij ge - red uit al wat ik vrees - de.

Psalm 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9



- 1 De Heer zal ik prijzen *iedere dag*,
zijn lof ligt mij steeds *op de lippen*.
Mijn geest is fier op de gunst *van de Heer*,
laat elk die het hoort *zich verheugen*.
- 2 Verheerlijkt de Heer te *zamen met mij*
en laat ons eendrachtig zijn *Naam vereren*.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft *mij verhoord*,
Hij heeft mij gered uit al *wat ik vreesde*.
- 3 Verlaat u op Hem, dan wordt *ge gelukkig*,
want Hij stelt u *niet teleur*.
Die roepen in nood, naar hen *luistert de Heer*
en redt hen uit *hun ellende*.
- 4 De engel van God legt een schans *om hen heen*,
om elk die God vreest *te beschermen*.
Let op en bemerk hoe *genadig de Heer* is,
gelukkig is hij die zijn heil *zoekt bij Hem*.