

VORMSEL

Antwoordpsalm 3

Cf. Ps. 104, 30



Zend, Heer, uw Geest en maak uw schep - ping weer nieuw.

Psalm 104, 1ab en 24ac. 27-28. 30-31. 33-34



- 1 Verheerlijk, mijn *ziel*, de **Heer**,
wat zijt Gij groot, *Heer mijn God!*
Hoe veel is het wat *Gij gedaan* hebt, Heer,
De aarde is vol *van uw schepsels*.
- 2 En al deze dieren verwachten *van U*
dat Gij ze voedt *op hun tijd*.
Wat Gij voor hen *uitstrooit verzamelen* zij,
ze worden verzadigd als Gij *uw hand opent*.
- 3 Maar zendt Gij uw geest, dan komt *er weer leven*,
dan maakt Gij uw *schepping weer nieuw*.
De roem van de Heer blijve *eeuwig bestaan*,
Hij vinde zijn vreugde in *al zijn schepsels*.
- 4 Zolang ik leef zal ik *Hem bezingen*,
ik zing voor mijn God, zolang *ik besta*.
Mogen mijn woorden *Hem aangenaam* zijn,
dan zal ik mij in de *Heer verheugen*.