

VOOR ROEPINGEN

Antwoordsalm

Ps. 40, 8a en 9a



Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Psalm 40, 7-8a. 8b-9. 10. 11



- 1 Met groot vertrouwen heb ik *op de Heer* gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn roep **gehoord**.
Hij legde in mijn mond een *nieuw gezang*,
een lied voor *onze God*.
- 2 Geschenk en offerande hebt Gij *nooit verlangd*,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem *geopend*.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer *van mij*:
dus zei ik: '*Ja, ik kom*.'
- 3 Want in de boekrol staat van *mij geschreven*
dat ik uw wil **volbreng**.
Mijn God, dat *is mijn vreugde*,
uw wet is in mijn *hart gegrift*.
- 4 In de bijeenkomst heb ik *gerechtigheid gepredikt*,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij **weet** het.
Uw gunsten heb ik *niet geheim* gehouden
noch uw getrouwheid voor de mensen *om mij heen*.